

01



vrijdag 9 september
website: www.deschakeleindhoven.nl

16 September: Studiedag; alle kinderen vrij
26 september: Algemene ouderavond

Di 13, di 20, di 27 september: Inloopochtenden

De volgende Schakelaar komt uit op vrijdag 30 september

De volgende kinderen zijn jarig deze periode. De Schakel wenst hen een heel leuke verjaardag met een lekker najaars zonnetje...

Lucca	
Dayen	
Dylan	
Luciano	
Nali	
Sara	
Dalina	
Abdi	

Nieuws uit groep 4/5

- Ik vind groep 4/5 leuk omdat alles leuk is. (Frans)
- Alle kinderen deden een sprongetje het nieuwe schooljaar in. (Sieske)
- We hebben geknutseld, en op de trampoline de school in gesprongen.
- De eerste dag was een hele leuke dag. (Chaymae)
- We gingen met een trampoline springen door het jaar en we hebben ijs gegeten.
- We hebben ijs gegeten op school. (Hajar)
- Ik was zenuwachtig, maar toen ik op school was vond ik het leuk. (Guusje)
- Ik vond de trampoline leuk want we spongen in de school. (Jessica)

Bibliotheek

Wij zijn als school heel erg blij met een schoolbibliotheek bij ons in de hal. Wij vinden namelijk dat lezen heel erg goed is voor de taalontwikkeling van de kinderen. Iedere dinsdagmiddag mogen de kinderen van groep 1, 2, 3 en 4/5 een boek lenen van de bibliotheek onder schooltijd. De bovenbouw-kinderen lenen op dinsdag of donderdag onder schooltijd een boek. Iedere klas op een ander moment. Een lijst van de tijden hangt in de bibliotheek.

Hoe gaan we deze uitleen doen?

Alle kinderen leveren om 13.00 uur zelf hun geleende boek in. Dit boek gooien ze in de boekenbrievbus die naast de bibliotheekcomputer staat. Vervolgens nemen ze hun oranje bibliotheektas mee naar de klas. De kleuters hangen de tassen in de klas neer. De andere groepen hangen de tassen aan hun kapstok. We gaan per groep en zonder ouders een nieuw boek lenen. Na schooltijd is er gelegenheid voor alle kinderen met of zonder ouders om een boek te ruilen. De kinderen mogen per keer 1 boek lenen. Dit kan op:

- Dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 15.20 uur en
- Donderdagmiddag van 15.00 uur tot 15.20 uur.

Op deze dagen is juf Ilse met hulp van enkele ouders aanwezig om dit te begeleiden.

De bibliotheekpasjes die de kinderen krijgen zijn alleen bestemd voor de bibliotheek op onze school en blijven in de bibliotheekkast bewaard. Het is niet de bedoeling dat deze pasjes mee naar huis genomen worden. Ook mogen boeken niet in andere bibliotheken ingeleverd worden of andersom.

De boeken die bij onze school horen hebben allemaal nummer 46 op de rug van het boek staan.

Alle kinderen hebben een oranje linnen tas. In deze tas gaan boeken mee naar school of mee naar huis. Wees er dus zuinig op.

Wij wensen iedereen weer een super schooljaar met heel veel leesplezier!!!!

Juf Bea.

Naar de Fruittuin

Voor groep 3 stond er de eerste week meteen een uitstapje gepland. We hebben een rondleiding gekregen door de Philips fruittuin. De mevrouw van de fruittuin vertelde van alles over de appels en peren die daar groeien. We hebben allemaal een appel of peer geplukt om daarna lekker op te eten. Toen we klaar waren met de rondleiding en het plukken kregen we verse appelsap en mochten we nog even spelen. Erg leuk om zo het schooljaar te starten. Ook een grote dank je wel aan de ouders die meteen de eerste week alweer klaarstonden om te rijden. Komende zaterdag zijn de appelplukdagen (10,17 en 24 september). Wij hebben zeker ervaren dat het de moeite waard is om een kijkje te gaan nemen.



Fotospeurtocht

Afgelopen donderdagmiddag hebben de groepen 1-2 en de kinderen van de peuterspeelzaal het thema 'een nieuw schooljaar' geopend met een fotospeurtocht. Alle groepjes hebben foto's meegekregen van verschillende plaatsen bij ons op school en zijn hiermee op pad gegaan. De kinderen hebben gezocht in de klassen, in de gangen, bij de peuterspeelzaal enz.

Het was een geslaagde middag met veel enthousiaste kinderen! De komende weken gaan we aan de slag met verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en met de regeltjes en de afspraken bij ons op school. Dit doen we spelenderwijs aan de hand van het boek 'Agent en boef'.



Nieuws uit Groep 7

We zijn voortvarend begonnen in groep 7 en hebben zeker niet stil gezeten. Onder het motto; "Waarom moeilijk doen als het ook samen kan..." hebben we onze eigen samenwerkingspoort gebouwd. Deze poort is versierd met onze handafdrukken. In iedere vinger staat een compliment die we elkaar gemaakt hebben. We gaan er een mooi jaar van maken.



Even voorstellen

Mijn naam is Charlotte Verheijen. Ik woon in Bladel en ben 20 jaar. Mijn hobby's zijn fitness, pilates en leuke dingen doen met vriendinnen. Iedere maandag en dinsdag ben ik als leraar in opleiding te vinden in groep 3 bij juffrouw Bernadette. We hebben al kennis gemaakt en wat een leuke, lieve klas is het! Tevens studeer ik aan de Pabo in Eindhoven als vierdejaarsstudent. Voorheen heb ik in verschillende dorpen stage gelopen, waaronder een SBO school. Nu wil ik graag de sfeer proeven in de stad. Hopelijk tot snel op de Schakel.



Groetjes Charlotte Verheijen